



DIS - Mitt Nytt



Ansvarig utgivare: Rolf Lusth

Nr 1 2013

På insidorna

Diverse smånotiser	2
forts. smånotiser	6
Ordföranden har ordet	8

Redaktörens ruta

Året raskar på så fort. Man tycker inte man hunnit med allt som man ska - och vill - göra. Vintern har åtminstone här i Sundsvallstrakten varit mycket snörik, och rätt så kall, men nu har snön börjat vika, även om vårblommor inte har hunnit komma upp än.

Er "tillförordnad" redaktör fortsätter att försöka lära sig desktop-programmet Scribus.

Hoppas att ni finner något läsvärt i detta nummer - samt hoppas att ni läsare kommer att få **ett fortsatt gott släktforskningsår framöver!**

Kom gärna med Era synpunkter på tidningen!

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Den 23 februari inföll årsmötet för DIS-Mitt. Vi höll till i grannlokalen, tillika bridgelokal, ett par portar bredvid den lokal i Sundsvall som föreningen har i samarbete med Midälva GF. Detta i syfte att kunna ta emot fler deltagare på årsmötet än vad som praktiskt kan rymmas i den ordinarie lokalen. Det var nog minst ett fyrtiotal som kom dit. De sedvanliga mötesförhandlingarna flöt på bra, under ledning av en för dagen ifrån en helt annan förening inlånad mötesordförande vid namn Johnny Torvaldsson. Till styrelsen omvaldes de som sagt ja till att fortsätta arbeta för föreningens fortsatta verksamhet. En ny medlem valdes dock in i styrelsen. Det var Patrik Åström. Han är bosatt i Östersund, men har anknytning till Härjedalen. Så nu finns det representanter i styrelsen från Härjedalen, Jämtland, Ångermanland och Medelpad. Så vi saknar alltså för närvarande representantskap för det sydliga länet utav föreningens geografiska område. Så ni som vill vara med och hjälpa till i föreningen DIS-Mitt, och är

verksam i i något av Gävleborgs läns olika områden, som t ex Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal och Gäve - hör gärna av er till nuvarande styrelse - eller till valberedningen, inför nästa verksamhetsår !

Efter en paus med fika, så var det Ann-Louise Paulssons ifrån Ancestry AB tur att prata. Hon berättade om vad Ancestry kan erbjuda oss släktforskare. Viadre fick hon besvara många frågor från de närvarande mötesdeltagarna. Bland annat gav hon tipset, till de som enkelt vill kunna avsluta en prenumeration, att skaffa sig ett "engångs" betalkort från sin bank.

Vi tackar såväl årsmötesordföranden och Ann-Louise för att de kommit till vårt årsmöte.

/Jan Lilliesköld

Svenska delen av Ancestry

Några exempel på vilka uppgifter man kan hitta på Ancestry.se, är Svenska kyrkböcker, Passagerarlistor (emigration) och folkräkningar. Det som de vill särskilt framhålla, är de sökbara namnindexerade register som de har över födda i Sverige mellan åren 1880 och 1920. Dessa index är gratis, men kräver likväl ett användarkonto först. Det material som namnindexerats är uppgifter om födslar från det så kallade SCB-materialet. Man kan söka på barnets förnamn, födelsedatum, födelseförsamling, faderns namn och födelsedatum samt moderns namn och födelsedatum. Om man vill skaffa sig abonnemang hos Ancestry, så finns det två varianter att välja på - Sverige-abonnemang eller World Deluxe-abonnemang. Det första ger i huvudsak tillgång till svenska kyrkböcker och andra databaser från Sverige. Det sistnämnda ger tillgång till allt material hos Ancestry, alltså även uppgifter som finns från alla andra länder. För att läsa mer om vad de kan erbjuda gå till deras hemsida <http://www.ancestry.se/>

AD på iPad

Arkiv Digital, AD, har aldeles nyligen släppt en nyhet. Det är en ny gratis "app" för ArkivDigital online - släktforskning i färg på iPad. Appen gör det enklare att ta med sin hobby vart man vill och ger en större frihet att forska när och var du vill. Tryckkänsliga skärmar kommer i allt fler former och tillämpningar och den nya appen är ArkivDigitals första steg i den riktningen.

Mikael Karlsson, VD för ArkivDigital säger bland annat följande:

- Tillgänglighet är inte bara att ha tillgång till dokumenten. Vi tror att tydliga bilder med god läsbarhet tillsammans med lättanvända verktyg är lika viktiga för att våra användare ska uppleva att de har god tillgång till informationen i sin läsplatta.

För att läsa mer om appen och hur man installerar den på din iPad, gå till deras hemsida www.arkivdigital.se/online/ipad.

Handbok om smeder

Det har kommit ut en ny handbok inom släktforskningen som heter Smedforska! Detta är nummer fem i den serie av handböcker som ges ut av Sveriges

släktforskarförbund.

Den här boken är författad av Ulf Berggren. Undertiteln är "Hur jag finner brukssmederna i slakten". I boken ges många goda råd om hur man kan gå till väga i sin forskning efter smeder. I boken får man både tips om valloner och andra tidiga smeder, och om smedernas arbete under olika tider.

Den som vill veta ännu mer om smeder, har möjligheten att gå med i Föreningen för Smedsläktsforskning, där Ulf Berggren är ordförande. Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS), grundad 1994, har en egen hemsida, som är mycket innehållsrik. Adessen till denna är <http://smedforskning.se/> Föreningen ger även ut den kanske redan kända "Smedskivan". en smeddatabas på dvd. I den samlas uppgifter om smeder och hur de är besläktade. Uppgifterna har i första hand hämtas från kyrkböcker men kompletterats med uppgifter från mantalslängder, hammartingsprotokoll och andra källor. Senaste versionen av denna skiva - är 7.



Handbok om soldater

I fjol i samband med släktforskar dagarna i Gävle, så var

Släktforskarförbundets handbok i soldatforskning klar. Boken heter Soldatforska!

Den är utgiven som handbok nummer 4 i den serie som i övrigt innehåller titlarna Emigrantforskning, Fader okänd, Kartforskning samt Smedforska! (handbok nummer 5 - som nämns i vidstående artikel).

Boken är författad av Lars Ericson Wolke, vilken är professor i historia och verksam vid Försvarshögskolan. Han har mångårig erfarenhet av soldatforskning och har tidigare bland annat varit ansvarig för Krigsarkivets forskarservice. I boken talas det om vilken information man kan hitta, och var den finns. I boken får man vidare tips om knektar, indelta soldater och båtsmän, men även om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga.

Lars Ericson Wolke skriver själv i bokens inledning: - Ambitionen är att den här boken ska vara en skattkarta för släktforskare.



Släktforskningens dag

På släktforskningens dag, den 16 mars, så var DIS-Mitt väl representerat på Landsarkivet i Östersund. Vi var tre personer, som kunde berätta för besökare som kom, om släktforskarprogrammen Disgen och Min Sägt, och redogöra för hur dessa fungerar. På samma plats fanns även Stephan Häggström, som är den som utvecklar programmet Holger, så han kunde initierat berätta även om detta program. På plats på Landsarkivet fanns även flera representanter från DIS Tröndelag, som kunde berätta om sin verksamhet, sin skiva Trondheims-basen (2013), samt i övrigt hjälpa besökarna med frågor som rörde Norge. Kön var lång till dem!

På kvällen innan så hade föreningarna DIS-Mitt, JLS samt DIS Tröndelag diskussioner om hur samarbetet över gränsen skall vara fortsatt framöver.

I landsarkivets lokaler fanns det i övrigt mycket annat att titta på, både landsarkivet själva, samt Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare hade en hel del att erbjuda. JLS håller för övrigt till i landsarkivets lokaler numera.

Verksamheten i Jämtland äger rum i egen regi, men även i samarbete med DIS-Mitt.

Släktforskar dagarna i år

Västra Mälardalens Släktforskare hälsar välkommen till Släktforskar dagarna 2013, vilka äger rum i Köping den 23-25 augusti. Temat för detta är "Bergslagen och järnet".

Släktforskar konferens i Trondheim

Hösten 2013 är en släktforskar-konferens planerad att äga rum i Trondheim. Datum är den 21-22 september 2013. En arbetsgrupp finns, som planerar för vad som ska finnas med på detta seminarium. Den som har anor som arbetsvandrade till Norge, vilket många gjorde, inte bara i gränstrakterna, samt anor som passerade Norge på väg till Nordamerika, eller om du är allmänt intresserad av norsk släktforskning kan lämpligen bevaka detta evenemang.

Även DIS-Mitt är med i planeringen av detta arrangemang.

Mer information kommer att komma på Rötter senare och vår egen hemsida senare.

Beslut om våra socknar

Regeringen har bestämt sig
– församlingarna försvinner
– och blir kvar!

Efter nästan fyra år av diskussioner och funderingar har regeringen nu bestämt att svenskarna inte längre ska folkbokföras efter församlingstillhörighet utan efter vilken kommun och däri vilket distrikt de bor i. I förslaget till ny lag döper regeringen om församlingar till distrikt, en indelning som följer de församlingsränder som gällde vid millennieskiftet när Svenska kyrkan skildes från staten.

Att församlingarna trots allt inte försvinner helt, beror på protester från forskarvärlden. Kyrkans roll i registreringen av medborgarna har funnits åtminstone ända tillbaka till folkbokföringens rötter på 1500-talet. Men de gamla sockennamnen är i de flesta fall äldre än så.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2016.

Källa:Riksdag & Departement

Centrala soldatregistret har flyttat

Centrala Soldatregistret som under många år har tillhandahållits på webben genom DIS försorg, har nu flyttat till ny plats på internet.

I slutet av år 2012, så var databastekniken uppdaterat. Därmed kunde man flytta databasen till servrar som Linköpings universitet ansvarar för.

Databasen innehåller indelta soldater i Sverige för åren 1682-1901, och är fritt tillgängligt för sökning direkt via nätet. Man får fram grunduppgifter och kan sedan eventuellt gå vidare till de lokala soldatregistren för mer information.

Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901, men är inte komplett, utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer allteftersom. Tyvärr förekommer dubletter, men dessa kommer att tas bort vid fortsatt bearbetning av de lokala registren. Vid respektive lokalt soldatregister kan det finnas ytterligare uppgifter om soldaten eller torpet. Kontakta därför det lokala registret för mer information.

Centrala Soldatregistret stöds genom bidrag från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) och drivs av Garnisonsmuseet. Databasen hittar du på denna adress:
<http://www.ep.liu.se/databas/es/soldatregister/default.sv.aspx>
och Soldatregistrets hemsida är:
<http://www.soldatreg.se>

Källa:DIS samt LiU hemsidor

RGD - Rikstäckande Genealogisk Databas

På DIS årsmöte 2011, beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som skulle syssla med att undersöka möjligheterna att bygga upp en databas över alla historiska personer (dvs. alla personer som existerat) i Sverige, och att undersöka existerande och framtida verktyg för registreringsarbete.

Dis styrelse har nu under 2013, en projektgrupp tillsatt, under ledning av Christer Gustavsson, med uppgift att fördjupa analysen av vissa frågeställningar för att senare fatta beslut om eventuellt genomförande. Huvuduppgiften är att ta fram en prototyp med tonvikt på indatakontroller och matchning av tillkommande individer mot de redan befintliga i databasen. Här ingår även normering av orter liksom hantering av egennamn.

I ett längre perspektiv finns möjlighet att upprätta databaser inom en rad forskningsområden relaterade till släktforskning. Identifikationsnumret länkar samman informationen mellan databaserna. Exempel kan vara Soldatregistret och annan militärhistorisk forskning, liksom yrkesregister i vid bemärkelse.

Ett annat delprojekt är att undersöka möjligheterna att införa en modul för egenkontroll av den egna databasen före inrapportering till Disbyt/RGD.

Källa: DIS hemsida

Personsökaren hos Scangen

Personsökaren, tidigare även kallat "Släktforskarens google", är något som undertecknad har använt rätt flitigt under några år nu. Med denna hemsida, så kan man söka efter personer ifrån ett stort antal andra hemsidor och databaser tillgängliga via nätet samtidigt. Jag vill gärna rekommendera detta ställe, som en extra hjälp att hitta uppgifter som kan finnas runt ett namn, och eventuellt angivna platser och årtal. Men man bör tänka på att man kan behöva egna abonnemang för att komma åt att titta på "originaluppgifterna" till de olika träffaren som listas efter sökning.

Personsökaren finns som ett val under hemsidan "Scangen", eller även självbenämnt "Portalen för alla som söker sina rötter".

Scangen innehåller även andra sidor. Till exempel finns ett Efterlysningsforum samt Svenska Haplogruppdatabasen. Från denna sistnämnda sida kan

följande läsas om detta:

Det har blivit allt vanligare att man som privatperson genomför DNA-tester, för att lära sig mer om både sin släkt och sin hälsa, och följdaktligen blir det fler och fler som fått reda på vilka haplogrupper man tillhör.

Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) är en fri och obunden databas vars ändamål är att samla och tillgängliggöra svenska (ej nutida) personers haplogrupper och skapa ett nytt verktyg till den traditionella släktforskningen. Databasen har också som mål att skapa statistik över haplogruppernas utbredning och bidra till kunskapen om förhistorisk migration i Skandinavien.

Hemsidan till Scangen är: <http://www.scangen.se/> och direkt till Personsökaren är: <http://www.scangen.se/personsok.php?start=true>

//Jan Lilliesköld

Indexeringar hos SVAR

Ni som använder SVAR, kanske har märkt att det har börjat förekomma indexeringar av mer längder än vad det varit för bara något halvår sedan? Detta gör det mycket enklare för forskaren att hitta till rätt sida mycket fortare än vad skulle göra utan dessa.

Information ifrån SVAR:s hemsida:

Att materialet är indexerat innebär att man enkelt kan navigera till rätt sida i en skannad volym/bok. Detta underlättar forskningen då man snabbt kan hitta till rätt plats istället för att söka igenom boken sida för sida.

SVAR har utvecklat ett system för att indexera, direkt via Internet, de bilder som skannas och publiceras på vår hemsida. I samarbete med FamilySearch förädlar vi den skannade kyrkboken genom en gigantisk personregistrering. Detta kommer att leda till världens mest omfattande registreringsprojekt med över 400 miljoner namnregistreringar ur kyrkboksmaterialet. Just nu pågår indexering av kyrkoarkiv och generalmönsterrullor. Sidnumrering har påbörjats på Värmlands län.

Källa: SVAR hemsida

Wiki-Rötter växer

Sveriges Släktforskarförbunds eget uppslagsverk på nätet - Wiki-Rötter - innehåller nu över ett tusen artiklar. Detta uppslagsverk startade i slutet av år 2010. Det sköts och byggs av användarna själva, och är ett verktyg som kan hjälpa alla släktforskare

till att finna information om allt som kan röra släktforskning och annat närliggande.

Det finns information både för nybörjare och för dem som forskat en längre tid.

Adressen till Wiki-Rötter är:

<http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Huvudsida>

Sjukdomsnamn på nätet

Med adressen

<http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/sjukDB.asp>, så kommer man åt

Linköpings universitets databas med sjukdomsnamn. Man kan söka på latinska, svenska och även folkliaga namn.

Sveriges dödbok 6

Barbro Stålheim, ordförande för Sveriges Släktforskarförbund, säger att Sveriges Dödbok version 6 troligen kan bli den sista versionen. Projektet Namn åt de döda, som leds av Anna-Lena Hultman hos förbundet, startade år 2002. Nu hoppas man på att en stor insats under 2013 ska medföra att projektet går i land med denna uppgift, så att denna DVD blir så komplett som möjligt, och kommer då att innehålla uppgifter om döda i Sverige för åren 1901 till-och-med 2013. För närvarande är det ett sextiotal församlingar som registrerar, där Halland står för en stor andel. Arkiv Digital håller dock på med att

slutföra fotograferingen för Halland under sommaren. De som vill hjälpa till med att registrera kvarvarande material är varmt välkomna att anmäla sig till projektet.

1930 års befolkning

Det kan bli en ny DVD med Sveriges Befolkning 1930. Vetenskapsrådet har nyligen tilldelat Riksarkivet, Stockholms Stadsarkiv samt universiteten i Umeå, Göteborg och Lund ett antal miljoner kronor, för att under tre år digitalisera 1930 års folkräkning. Målet är att denna folkräkningen ska göras tillgänglig för historisk och demografisk forskning. Projektet kommer att ledas och administreras av SVAR.

App för SBL

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, finns nu som app till Androider. Svenskt biografiskt lexikon är ett uppslagsverk som innehåller mer än 12 000 släkt- och personartiklar om svenska män och kvinnor från äldsta tid till våra dagar.

Lexikonet är ett av de största uppslagsverken i Norden. Hittills är utgivet A-St. Uppdateringar tillförs appen i den takt redaktionen ger ut nya häften och band. Sedan SBL lanserades på Internet för ganska precis ett år sedan har deras redaktion fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lexikonet digitalt.

Lexikonet finns än så länge enbart till Androidenheter i väntan på att Apple ska godkänna appen för distribution till iPhone och iPad.

Säbrå-anor 2013, ättlingaträff i Härnösand 2013

Ättlingar till kyrkoherden Laurentius Svenonis 1507-1573 och Margareta Hansdotter (Stormor i Dalom) 1594-1657 hälsas välkomna till Härnösand och Säbrå.

Medlemmar ur föreningen Härnösands släktforskare och Guideföreningen i Härnösand har bildat "Allmännyttiga ideella kulturföreningen Laurentius Svenonis och Stormor i Dalom".

Föreningen inbjuder ättlingar, nu i 14:e – 17:e led till dessa ursprungliga Säbråbor, att besöka "Arkiv- och kulturstaden" Härnösand under några somrardagar 9 – 10 augusti 2013. Se mer på hemsidan: www.sabraanor.se

Hur man kan jämföra GEDCOM-filer

Utifrån en fråga på AnbytarForum om hur man skulle kunna göra för att jämföra två arkiv, så kan följande nämnas.

Den ursprungliga frågan gällde visserligen hur man jämför två olika versioner av arkiv sparade ifrån MinSläkt, men förfarandet kan vara likartat, oavsett vad det är för filtyper.

Det förslag som nämndes var att exempelvis använda sig av editorn Notepad++, eller programmet Winmerge. Det förstnämnda programmet kan gratis hämtas hem ifrån hemsidan (<http://notepad-plus-plus.org/>).

Programmet Notepad++ använder jag själv, visserligen mest på jobbet, men även hemma på min egen dator.

Detta program kan bland många andra funktioner, även jämföra två text-filer, och visa på de skillnader mellan sådana som förekommer. Förslaget på AnbytarForum till den som hade problem med att veta vilken av två olika arkiv ifrån MinSläkt, rekommenderades därför att ta ut ett GEDCOM-utdrag ifrån respektive arkiven, och sedan använda Notepad++ för att titta på, samt bedöma skillnaderna, för att se vilken av dessa som torde innehålla de senaste uppdateringarna.

Om inte menyvalet Compare(Jämför) finns med i Notepad++-installationen, så kan man använda menyvalet PluginManager för att visa vilka tillägg som går att hämta hem och installera - och välj isåfall 'Compare'.

I ett annat svar, så nämns ett helt annat program som är speciellt framtaget för att jämföra just GEDCOM-filer. Detta heter GenMerge. Visserligen kan man ladda hem en demo, men annars får man dock betala för detta program. Det verkar dessutom enbart finnas på engelska, liksom på dess hemsida <http://www.genmerge.com>. Där kan man annars läsa om alla de funktioner detta program kan ge. Bland annat nämns här att man får sin GEDCOM-fil granskad för "formella fel", analyserar alla typer av poster samt att det hittar möjliga dubletter (med möjlighet att automatiskt slå ihop sådana).

Undertecknad har dock ingen egen erfarenhet av detta program - men det låter intressant!

/Jan Lilliesköld

Ordföranden har ordet

Sundsvall 2013-04-25

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin början och därmed nya uppgifter för föreningen. Förra året arbete fick till största delen inriktas på Släktforskardagarna i Gävle så övrig verksamhet kom i andra hand. Inriktningen detta år blir framför allt att stärka föreningens resurser då det gäller utbildning så att vi har möjlighet att anordna kurser där så behövs inom verksamhetsområdet. Även från DIS centralt är detta ett prioriterat verksamhetsområde detta verksamhetsår. Efter att förra året bedrivit försöksverksamhet med distansutbildning i Disgen så satsas det nu på fullt ut på denna verksamhet för att kunna täcka hela landet. Vidare kommer det att, från centralt håll, anordnas grundutbildningar för kursledare avseende Disgenprogrammet och för DIS-MITT:s del är den redan genomförd. Föreningen vill också från medlemmarna få in förslag på andra typer av utbildningar som kan anordnas i föreningens regi.

Föreningen är även av arrangörerna för den Grenseträff som kommer att hållas i Trondheim i September och här vill jag uppmana de som har möjlighet att delta. Inbjudan kommer under maj månad och det kan vid första anblicken verka vara en aning kostsamt, men jag tror att det verkligen blir verksamhetsårets höjdpunkt att göra denna utflykt till Norge så studera programmet noga och kom gärna med en anmälan.

För övrigt så pågår inom DIS en stor översyn av Disgenprogrammet där man bland annat byter databashanterare och även kommer med efterfrågade förbättringar. Det är även anställt en programutvecklare för detta arbete men det är ett stort arbete så den nya versionen beräknas vara klar under nästa år.

DIS-MITT ordförande

Faddrar inom XYZ-län

Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck Tel: 026-19 25 00 E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm Tel: 026-10 23 44 E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rodin Tel: 070-350 63 04 E-post: tony.rodin@gmail.com
Bodil Orremo Tel: 063-446 66 E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén Tel: 0650-56 14 17 E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo Tel: 0691-305 02 E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström Tel: 060-15 50 30 E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg Tel: 0611-221 88 E-post: orjan@bakskuru.se
Peter Johansson Tel: 0660-37 55 67; 070-564 88 59 E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund Tel: 0660-37 21 09 E-post: lennart@hsn.nu

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se

DIS-Mitt:s styrelse 2013



Rolf Lusth -
Ordförande
Tel: 060-57 91
33
ordforande@dis-mitt.se



Lars Åström -
Vice
Ordförande
Tel: 060-50 11
41
v.ordforande@dis-mitt.se



Jan Lilliesköld
- Kassör,
redaktör
Tel: 060-53 63
59
kassor@dis-mitt.se



Reine
Björkman -
Sekreterare
Tel: 0660-189
41
sekreterare@dis-mitt.se



Bo Svartholm -
Ledamot
Tel: 063-442
86
ledamot1@dis-mitt.se



Georg
Lundqvist -
Ledamot
Tel: 0660-22
08 82
ledamot2@dis-mitt.se



Patrik Åslund -
Ledamot
Tel: 072-
5064574
ledamot3@dis-mitt.se



Peter
Johansson -
Suppleant
Tel: 0660-
375567
suppleant1@dis-mitt.se



Magnus
Hellsten -
Suppleant
Tel: 0613-
35013
suppleant2@dis-mitt.se



Marie-Louise
Holm -
Suppleant
Tel: 060-
152837
suppleant3@dis-mitt.se

DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året och är DIS-MITT:s (Datorhjälp i Släktforskningen XYZ län), medlemstidning.

Ansvarig utgivare och tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-mitt.se

Redaktör: Jan Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha med i tidningen?
Skicka in material via e-mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och bild utan tillåtelse eller tydlig källangivelse. Nästa nummer utkommer före sommaren och manusstop är den 24 maj 2013.

Håll koll på vår hemsida!
[<http://www.dis-mitt.se>]