

Svar på frågor i chatten samt kontaktuppgifter:

Spåren leder mot Finland, vet ni hur det är med tillgängligheten till öppna/tillgängliga arkiv där?

Det går alldeles utmärkt att släktforska på svenska i Finland. Kyrkböckerna fram till slutet av 1800-talet var skrivna på svenska. Eftersom Finland var en del av Sverige fram till 1809 gällde samma regler och lagar som här. Prästerna i Finland började föra bok redan på 1600-talet, precis som här. Eftersom Finland i dag är ett officiellt tvåspråkigt land, finns i princip alla myndighetsuppgifter också på svenska.

Historiska kartor (i nutid skickade från Lantmäteriet här till Lantmäteriet i Finland) går också att hitta under <https://www.maanmittauslaitos.fi/sv>

Trots den finska adressen kan man välja språk och få allt serverat på svenska.

Har man anor till Svenska Österbotten har man stor nytta av

<https://vasanejdenssbf.fi>

<http://www.malax.org/westside>

Övriga:

<https://slaktakademien.com>

<https://www.genealogi.net>

<https://www.sukuhistoria.fi>

<https://hiski.genealogia.fi>

Det finns mycket mer på nätet som register över stupade, finska krigsbarn, emigranter osv.

Hur kommer man vidare om man stöter på en oäkta person i sin forskning?

Oäkta barn är en teknisk term för barn som fötts utom äktenskap. Det finns många olika fall man kan stöta på. Många gånger är fadern känd och dokumenterad, kanske gifter modern sig med honom efter barnets födelse. Sen kan fadern vara okänd och det är väl en av släktforskarens värsta mardrömmar, s.k. "Fader okänd". Men om modern vet eller misstänker vem det är så kan man ibland hitta spår. Kolla t ex om någon "utomstående" har betalat för barnets konfirmation, det kunde hända att fadern gick med på något sådant. Om det finns misstänkta fäder så kan det löna sig att läsa deras bouppteckningar, kanske de lät det oäkta barnet ärva en del. Under perioder har det varit olagligt att föda oäkta barn, det kan finnas rättsfall i domböckerna där fäder pekats ut och kanske även dömts. Barnmorskornas böcker kan också innehålla värdefull information. Men det är svårt att forska på detta.

Om inte modern vet eller har uppgivit vem fadern var så är det svårt att hitta nåt i officiella dokument. Kanske det finns berättelser i slkten, gamla brev eller dylikt.

Sen återstår ju DNA-forskning. Men det räcker inte med att ta ett DNA-test. Någon släkting till fadern måste också ha gjort det. Det är mycket arbete att koppla ihop en DNA-matchning med ett specifikt faderskap, men det kan gå.

Hur skriver man in info i Lantmäteriets kartor?

Ingrid Belfrages tips om hur hon skriver in sina uppgifter när hon forskar: "Det finns en möjlighet att ladda ner sidan hos Lantmäteriet (kartan/akten) som en TIFF. När den är nedladdad så använder jag skärmlippverktyget och klistrar in i Power Point eller Word. Sedan kan man lägga in textutor eller andra figurer. Allt sånt finns i Officeprogrammet."



Finns det information om soldattorp? Hur hittar man det?

Till en början kan man hitta torpets namn och vilken gård/by det hörde till i husförhörslängden. På generalstabskartan och ännu hellre på häradsekonomiska kartan kan man ofta hitta var det låg. Läs teckenförklaringen, ofta finns förkortningar på häradsekonomiska kartan som ST eller Stp (Soldattorp), Dtp (dragontorp) och Btp (Båtsmanstorp). Tiden är förstås viktig, torp kunde flyttas, t ex under skiftena.

En central källa för soldatforskare är Centrala soldatregistret <https://www.soldatreg.se/sok-soldat/> där man kan hitta information om soldater och ibland om deras torp. Bland annat kan du söka på rote och socken för att se de soldater som bott på torpet. Om du beställer en soldatakt kan du få mer information om både soldaten och torpet. Man kan även beställa torpakter som kan innehålla koordinater och historik. På deras hemsida finns även länkar till lokala register som nog är den bästa källan till information om torpen. Även hembygdsföreningar kan ha gjort torpinventeringar och ha värdefull information. I de militära rullorna kan man hitta soldater där deras kontrakt finns med, det kan också ge information om torpet.

Jag undrar om var jag får mer information om kolartorpen. Finns det ex Torparkontrakt.

Vill också veta om kolare. En arbetsplatsolycka i en kolmila i Ockelbo. Finns det info?

Att hitta kolartorpen är ett pussel. Bruksarkiv kan innehålla arrendeavtal där det går att få fram namn och årtal. Kombinerar med det med husförhörslängderna och t ex laga skiftes-karta/akt så kan man hitta var torpet låg. Gå igenom den detaljerade förteckningen på alla figurerna i lagaskiftesakten. Det brukar stå på figurerna Tomt och namnet på mannen som bor där. Lagaskiftet följdes ofta av en utredning kring torpen som fanns till byn där kan man också hitta svar.

En annan källa som kan ge svar om man har tur kan vara brandförsäkringshandlingar som man hittar hos Riksarkivet.

I bruksarkiv kan det finnas exempelvis avlöningslistor och annat som listar kolare och andra anställda vid bruken. Det är lite olika var bruksarkiven förvaras. Hos Gävle kommunarkiv finns arkiven från Tolvfors, Mackmyra och Forsbacka. Hos Arkiv Gävleborg finns arkiven från bland annat Hofors och Oslättfors.

De bruksarkiv som kan vara av intresse när det gäller Ockelbo förvaras på Landsarkivet i Härnösand, och det är nog ett stort jobb att försöka hitta kolaren däri. Ett annat tips kan vara KB:s Svenska dagstidningar, om det har omnämnts i en tidningsnotis.

Regionarkivet, finns det dokumentationer från all sjukvård i regionen?

Sjukvårdsverksamheter som drivs/drivits av det offentliga, det vill säga av Region Gävleborg, förekommer på ett eller annat sätt i Regionarkivet. T.ex. finns upphörda sjukhus, lasarett, sanatorier

och sjukstugors journalarkiv i Regionarkivet. Av de sjukhus och hälsocentraler som finns kvar aktiva idag förvarar Regionarkivet i huvudsak pappersjournaler som är äldre än 15 år och efter avlidna patienter. En del privata vårdgivares arkiv förekommer också i Regionarkivet eftersom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan fatta beslut om att Regionarkivet ska överta patientjournaler om den enskilda vårdgivaren t.ex. går i konkurs. Kontakta gärna Regionarkivet om du eftersöker något särskilt (kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet).

Jag undrar vad som det menas i anteckningar att det står Åbo stod på flera i kyrkoböckerna. Betyder det något annat än att man är född i Åbo. då jag inte hittar min släkting där. Kompi möten vore toppen.

Åbo kan betyda fler saker beroende på hur det står. Om en person som är åbo, se åborätt nedan. Som plats kan det vara Åbo i Finland eller en by i Ljusdal. Dessutom finns hundratals gårdar och torp i Sverige med namnet Åbo.

Åborätt, juridisk term, rätten att leva på och bruka en annans mark. Den som hade åborätt kallades åbo. Åborätt gällde för en begränsad tid eller livet ut, antingen som landbo eller under ärftlig besittning. (Wikipedia)

Vilka kontaktuppgifter finns till lokala föreningen i Bollnäs?

Forskarföreningen Släkt och Bygd, 0278-611290, sob@sob-bollnas.se

Kerstin Alm jobbar där, hennes mobil 073-8362078

Var finns Oslättfors bruksarkiv?

Oslättfors bruksarkiv förvaras hos Arkiv Gävleborg. Kontakta gärna Arkiv Gävleborg, kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet.

Släktforskarföreningar i Gästrikland:

Gästriklands Genealogiska Förening

Har lokal i Andersberg i Gävle med släktforskardatorer.

<http://www.ggfx.se/>

DIS-Mitt verksam i XYZ-län. Datorhjälp i Släktforskningen.

Ordnar kurser och föreläsningar inom släktforskning

<https://dis-mitt.se/>

Sällskapet Släktforskarna i Sandviken

Öppet hus på Gesällvägen i Sandviken

<https://sallskapetsslaktforskarna.se/>

Ockelbo Släktforskarförening

<http://www.ockelboslf.se/>

Kontaktuppgifter till utvalda arkiv och museer i Gävle:

Gävle kommunarkiv. Telefon: 026-17 80 00. E-post kommunarkivet@gavle.se. Adress: Kyrkogatan 22, 803 11, Gävle.

Regionarkivet: Telefon: 026-15 40 00 (begär Regionarkivet). E-post:

regionarkivet@regiongavleborg.se. Besöksadress: Gävle sjukhus, ingång 3 (vid ambulansen).

Arkiv Gävleborg: Tel: 026-10 88 70. E-post: arkivet@arkivgavleborg.se. Adress: Fältskärsleden 10, 802 80, Gävle.

Länsmuseet Gävleborg: Tel: 026-65 56 27. E-post: faktarum@xlm.se. Adress: Södra Strandgatan 20, 802 50, Gävle.

Sveriges fängelsemuseum: Telefon: 026-65 44 30. E-post: info@fangelsemuseet.se. Adress: Hamiltongatan 3, 802 66 Gävle.